

Skamstrup Fælleskøkkenhave

En lille håndfuld af byens børn har nu siden februar gået og passet grøntsager og krydderurter i samlet flok – så vidt det har været muligt, når coronaen har tilladt os at gøre det. Det er Cecillie og Michael på Skamstrupvej 41, som har lagt have og kyndig viden til grund for projektet.

Vi har både gjort brug af gamle bede, som har fået en kærlig hånd, taget helt ny jord i brug med afdækning, gødning med komøg, fræsning og udformning af bede. Over 50 forskellige slags frø er kommet direkte i jorden eller blevet spiret og plantet ud. Fra midten af sommeren og frem til nu har der hver uge været en fin kurv med kendte grøntsager som squash, rødbede, fennikel og majs at tage med hjem. Til tider også lidt anderledes sager som palmekål, mizunakål og butternut squash. Vi deler byttet nogenlunde ligeligt mellem os, hvor de kræsne får lidt mindre med hjem end andre. Og har man en enkelt uge ikke kunnet være med, har de andre deltagende været flinke til alligevel at komme forbi med lidt af høsten.

For vi bestræber os på at mødes en gang om ugen, som var det fodbold eller en anden fritidsaktivitet. Men som mange andre har vi skullet navigere i, hvordan vi gør noget fælles på trods af corona. Det var vi særligt ramt af i foråret, hvor det både var det grundlæggende arbejde for hele sæsonens produktion, der skulle udføres, men jo også en helt ny gruppe mennesker, som skulle knyttes samme – Ja, vi er vist flere af byens relativt nye beboere i forhold til de gamle. Den oprindelige plan med at mødes hele flokken hver tirsdag og desuden spise sammen blev vi nødt til at kassere. Så det har til tider været en lidt hakkende start, hvor vores chefgartner – Michael – har måttet sende temmelig mange sms'er og billeder i et forsøg på at give os overblik over, hvad der var blevet udført i forhold til den store dyrkningsplan, og hvad der i øvrigt manglede. Deltagerne har så drysset forbi og arbejdet på forskellige dage for ikke at være til smittefare for hinanden. Det var selvfølgelig ærgerligt, da mange af os er mindst lige så meget med for at dyrke fællesskabet, som for at dyrke jorden. Og uden den faste dag om ugen som samlingspunkt har effektiviteten ganske enkelt heller ikke været på det niveau, som ellers var muligt.

Men efterhånden som der blev blødt op for restriktioner og anbefalinger, kom der mere og mere rytme i projektet, og flokken lærte hinanden bedre at kende. Så køkkenhaverne slap relativt godt igennem, og vi har som sagt også fået masser af grønt med hjem til gryder og salater. Vi er endt sæsonen med 5-10 faste (sladder) hoveder, og har allerede fået krogen i nye familier, som vi glæder os til at få med i truppen. Og vi glæder os til at kunne mødes uden tanke på restriktioner, hvor vi kan afslutte dagen i fællesskab med at lægge de ting på grillen, som vi har dyrket. Muligvis tilsat en pølse fra Netto.

Du er selvfølgelig også velkommen til at melde dig til truppen.

Med venlig hilsen

Mark Seth – Deltager i Skamstrup Fælleskøkkenhave